



Parochie
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Koningsbosch

Allerzielen 2007 tot Allerzielen 2008

Wij namen afscheid van:

*Er is een tijd voor vreugde
een tijd voor verdriet
een tijd dat je alles
door grijze nevels ziet*

*Een tijd van hoop
van liefde en geloof
een tijd waarop het licht
even is uitgedoofd*

*Alles in het leven heeft zo zijn tijd
genot of verveling
opluchting of spijt*

*Maar wanneer een tijd komt
van troost en een warme hand
geef het ook door aan die ander
die er ook zo naar verlangt....*

Fien Biermans-Nelissen,	93 jaar
Lies Peulen-Meuwissen,	81 jaar
Jan Wilms,	76 jaar
Sef Schroeder,	87 jaar
Mia Mohren-Schroeder	84 jaar
Christien Pubben-Loete,	82 jaar
Tina Herfs-Evers,	83 jaar
Sef Willems,	87 jaar
Ciel Cuijpers-Claessen,	87 jaar
Nellie Knoops-Henkens,	73 jaar
Mia Maessen-Bronneberg,	79 jaar
Anny Houben-Dijcks,	80 jaar
Annie Cuijpers-Dijcks,	84 jaar
Maria Heuter-Schmitz,	81 jaar
Lenie Stoffels-Peters,	77 jaar
Lee Stoffels,	63 jaar
Jo Herffs,	69 jaar
Peter Houben,	94 jaar
Rinze Meijer,	81 jaar
Ida Houben-Mestrom,	81 jaar
Peter Op het Veld,	89 jaar
Barbara Koenen-Weindorf,	79 jaar
Maria Laumen-Coox,	77 jaar
Gerard Koenen,	78 jaar

Mogen zij rusten in vrede